

**GENEL BAŞKANIN MESAJI**

olmayacaktır.

Tarihçiler yaşanan olaylar ve gelişmelerden dolayı ondokuzuncu yüzyılı en uzun yüzyıl olarak kabul ederler. Ancak günümüz gelişmelerini değerlendirecek olan tarihçilerin de gelecekte bu yüzyıla oldukça uzun ve önemli bir yer ayırmak durumunda kalacaklarını söylemek bir kehanet

Gerek ülkemizde gerekse dünyamızda oldukça hızlı bir değişim ve gelişim yaşanıyor. Geçtiğimiz yılda birçok önemli olay yaşadık, Türkiye İsrail ilişkileri, İran'a uygulanan yaptırımlar, Kuzey Irak'ta yaşanan gelişmeler, Avrupa Birliği ile ilişkiler, Wikileaks belgeleri gibi birçok önemli gelişmeyi kısa bir sürece sığdırdık.

Geride bıraktığımız 2010 yılında küresel ekonomik ve finansal krizin yarattığı tehlike çanlarını ve sarsıntıyı sürekli yanı başımızda hissettik. Bu şiddetli sarsıntılar sonrası yıkılan uluslararası finansal sisteminin temellerinin yeniden atıldığını ve küresel finansal mimarinin yeniden şekillenmeye başladığını hep birlikte gördük. Küresel ekonomi kademeli olarak toparlanmaya devam ederken, krizin kaynağı olan gelişmiş ekonomilerdeki toparlanma daha yavaş ve kırılğan bir görünüm sergiledi.

Gelişmiş ekonomilerde gerek finansal kuruluşların ve firmaların, gerekse toplumun, krizin etkilerinden kurtulma sürecinin devam etmesi toparlanmayı yavaşlatırken, tüketimi de kısıtlamaktadır.

Gelişmekte olan ekonomilerde ise daha hızlı ve istikrarlı bir toparlanma gerçekleşmiştir. Aralarında Türkiye'nin de bulunduğu birçok gelişmekte olan ülkede üretim, 2010 yılında kriz öncesi seviyelerinin üzerine çıkmış, bu ülkelerdeki işgücü piyasaları da daha istikrarlı bir iyileşme ve gelişim göstermiştir. Bu çerçevede, 2010 yılında gelişmiş ve gelişmekte olan ülke ekonomilerinin toparlanma hızları arasındaki ayrışma daha da belirginleşmiştir.

Küresel ekonomik krizin sosyal ve toplumsal yapı itibarıyla gelişmiş ülkelerde ortaya çıkan yansıması, krizin faturasının ödenmesi konusunda ortaya konan toplumsal tepki oldu. Finansal ve borç krizi olarak kendini gösteren bu durumda, gerek borçlanmada gerekse finansal piyasalarda toplumun geniş kesimini oluşturan sıradan bireyler ve küçük tasarruf sahipleri oldukça edilgen bir rol üstlendiler. Ancak krizin faturasının ödenmesi noktasında edilgen olan bu sıradan kesime faturanın önemli bir bölümünün kesilmesi, toplumsal tepkileri beklenmedik oranda artırdı. Başta Yunanistan ve İrlanda'da olmak üzere insanlar bu faturayı ödememek için zaman zaman aşırıya kaçan tepkiler ortaya koydular.



Ülkemizde 1994, 2001 ve 2008-2009 yıllarında ekonomik krizler yaşandı. Bu krizlerin ağır faturaları ödendi ve halen ödenmeye devam edilmekte. Geçtiğimiz bir yıllık dönemde krizin yaralarının sarılması anlamında bazı alanlarda önemli mesafeler kat edilmiş olmasına rağmen; dış ticaret dengesi, cari işlemler dengesi, dış borç, sıcak para hareketleri ve hepsinden önemlisi işsizlik gibi birçok konuda tehlike sinyalleri varlığını koruyor.

İçinde bulunduğumuz bu yılın ilk yarısı siyasi tartışmaların ön planda olduğu bir dönem olacak. Ülke gündeminde genel seçimler ve doğal olarak seçim ekonomisi yer alacak. Bu dönemde mali disiplinden taviz verilmemesi ve ekonomik tedirginliğin arttırılmaması ve ekonomik istikrarın korunması için önlemler alınması gerekmektedir. Ülkemizde reel ekonominin geliştirilerek, istihdam yaratan büyüme süreci oluşturularak, geniş toplum kesimlerine müreffeh bir yaşam biçimi sunulması en büyük arzumuzdur.

Küresel gelişmeler tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de muhasebe mesleğinde bir değişim ve yeniden yapılanma sürecini zorunlu kılmaktadır. Uluslararası arenada yaşanan mesleki gelişmelerin yakından takip edilerek mesleğimizin bu sürece sağlıklı bir şekilde uyumunun sağlanması için çalışmalar devam etmektedir. Ayrıca yeni Türk Ticaret Kanunu'nun getireceği yenilikler ve değişim, mesleğimizdeki dönüşüme ivme katacaktır.

TÜRMOB olarak görevimiz, muhasebe mesleğini geleceğe en iyi şekilde taşımak için gereken alt yapıyı oluşturmaktır. Bu noktada, ülke sorunları ile mesleki sorunların çözümünü bulduğumuz ortak paydadaki çözüm önerilerimizin hayata geçirilmesi ve uygulama ve yarattığı taleple meslek mensuplarımızın ekonomiye sağladığı katma değerden hak ettikleri payı almalarını sağlamak olacaktır. Meslektaşlarımıza düşen en önemli görev ise kendilerini geleceğe hazırlamalarıdır.

Yarınları şekillendirecek olan programımızı ve stratejimizi belirledik. Belirlediğimiz hedeflere hep birlikte kararlı bir şekilde yürüyeceğiz.

Ymm. Nail SANLI
TÜRMOB Genel Başkanı