

# 25 Kasım, Cumartesi

## Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü 2023



### 25 Kasım'ın hüzün dolu hikâyesi...

25 Kasım, Dominik Cumhuriyeti'nde, Trujillo diktatörlüğüne karşı mücadele eden Clandestina Hareketi'nin öncülerinden olan Patria, Minerva ve Maria Mirabel kardeşlerin sistem tarafından katledildiği tarihtir.

Mirabel kız kardeşlerin, diktatörlüğün askerleri tarafından, tecavüz edildikten sonra vahşi bir şekilde katledildikleri, utanç gününün ve insanlık ayıbının yıl dönümüdür.

1960 yılının 25 Kasımında, Dominik Cumhuriyeti'nin kuzey bölgesinde, bir uçurumun dibinde üç kadının cesedi bulunur. Bunlar Mirabel kardeşlerdir. Ertesi sabah gazetelerde bu ölümlerin bir kaza sonucu meydana geldiğini anlatan haberler çıkar. Ama gerçek görüldüğü gibi değildir.

Mirabel kardeşler, ülkelerinde siyasal özgürlük için kararlılıkla mücadele ederek Latin Amerika'daki Diktatör Rafael Leonidas Trujillo'ya meydan okur. Bu yüzden diktatörlük tarafından zulme uğrayarak pek çok kez hapsedilir ve en son olarak da 25 Kasım 1960 yılında arabalarından zorla indirilerek tecavüz ve işkenceyle katledilirler.

Önce 1981'de Dominik'te toplanan Latin Amerika Kadın Kurultayı'nda 25 Kasım, "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele ve Uluslararası Dayanışma Günü" olarak kabul edilir.

1981 den bu yana dünyanın dört bir yanında kadınlar; toplumsal cinsiyet eşitsizliğine, erkek şiddetine, tecavüze, tacize, savaşa, ırkçılığa ve ayrımcılığa karşı kadın dayanışmasını örüyor, seslerini yükseltiyorlar.

Bütün dünyada yankı bulan bu gelişmeler karşısında Birleşmiş Milletler, 17 Aralık 1999'da **25 Kasım'ın "Kadına Yönelik Şiddetin Ortadan Kaldırılması İçin Uluslararası Mücadele Günü"** olarak kabul edilmesine karar verdi.

Mirabel kız kardeşlerden birinin kod adının Kelebek olmasından da esinlenerek; o günden sonra üç kız kardeş, gerek Dominik'te gerek dünyada "**Kelebekler**" adıyla anıldılar.

25 Kasım 2000 yılında, Mirabel Kardeşlerin cesetleri doğdukları köye kadın örgütleri tarafından taşındı.

Mirabel Kardeşler'in bir vakfı ve müzesi kuruldu. Ayrıca Dominikli şair Pedro Mir, *Kelebeklerin Amini* şiirinde, Mirabel Kardeşlerin katledilmesini kınayıp anlattı.

Julia Alvarez de, *Kelebekler Zamanı* kitabında Mirabel Kardeşlerin hayatını ve mücadelesini anlattı. Kelebekler Zamanı kitabı aynı isimle sinemaya da uyarlandı.

Böylece tüm bu eserlerle birlikte Mirabel Kardeşler ölümsüzleşmiş oldu.

Şüphesiz ne Mirabel kardeşler şiddete uğrayan ilk kadınlardı, ne de kadın şiddeti son buldu. Yaşadığımız her anda; evde, sokakta, karakolda şiddet gören, tecavüze uğrayan, taciz edilen sayısız kadın var. " Kamusal veya özel yaşamda kadınlara fiziksel, cinsel veya psikolojik acı, ıstırap veren ya da verebilecek olan cinsiyete dayanan bir eylem, tehdit, zorlama, keyfi olarak özgürlükten, ekonomik gereksinimlerden yoksun bırakma" olarak tanımlanan kadına yönelik şiddet, yaygın ve sistemli şekilde bütün dünyada devam ediyor.

Buna küçük yaşta evlenmeyi, çocuk doğurmaya zorlanmayı, erkeğe bağımlı hale getirmeyi, töre cinayetlerini, evde ve işyerinde emek sömürsünü de eklemek gerekiyor.

Ülkemiz de ise kadına yönelik şiddette geline nokta belli. Her gün 3 kadın, erkekler tarafından öldürülüyor. Kadınların şiddete karşı mücadelesi aslında sadece 25 Kasımlarda değil her gün sürüyor.

Kadına yönelik şiddetin ortadan kaldırılması, öncelikle devletin ve iktidarların sorumluluk üstlenmesi, ilgili tüm sivil ve resmi kuruluşlarla işbirliği yaparak, yaşamsal öneme sahip bu sorunun ortadan kaldırılması için gerekli sosyal politikaların yaşama geçirilmesi ile mümkün olacaktır.

**KADINLARIN EŞİTLİK MÜCADELESİNİ VE BU UĞURDA SÜRDÜRDÜĞÜ MÜCADELEYİ DAHA DA YÜKSELTME KARARLILIĞI İLE KADIN DAYANIŞMASINI SELAMLİYORUZ.**

**KADINA YÖNELİK ŞİDDET SON BULANA DEK HER GÜN "KELEBEKLER ZAMANI".**

